

Noter om Lime skrevet af deltagere i Kultur på hjul Kultur på hjul, Lime forsamlingshus, d. 31. 10. 2015

...

Det er utrolig dejligt at bo i en by som Lime, hvor vi har en utrolig dygtig og aktiv beboerforening. Og vores forsamlingshus er en flot ramme om mange varierede aktiviteter.

...

Gik en tur i Lime. Flotte træer, smukke spændende huse – historierne står i kø. Brugsen byens centrum – her er udvikling på vej, fremtiden kommer til Lime.

...

Det har været en dejlig dag med mange varierede udtryk. Og Pernille var en meget dygtig og engageret fortæller. Vi vil gerne have endnu en lørdag, vi blev jo slet ikke færdige i dag.

...

Bladene drysser ned fra træerne og på græsset. Smuk farvesymfoni og fryd for øjne og ører.

...

Fester i forsamlingshuset fortsatte som fortalt til 6 om morgenen for mere end 50 år siden. Knægten fra Lindegård, Knud, skulle skynde sig over med trækvognen og samle flasker. Ellers kom købmanden og samlede dem. Børnene blev vaccineret mod kopper. Nålen blev steriliseret over et stearinlys. En dreng, måske en "Hem", blev jagtet rundt på skolen. Han skulle fanges for at blive vaccineret.

Søren, Knud, Bente gik i 1. Og 2. Klasse fra 64 – 66 i Lime skole, på Skolegyden. Herefter måtte de cykle til Skørring, Ådalsskolen.

Bageren kørte rundt med brød til husene. 15. 12. 1979 døde bageren under sådan en kørsel med brød. Han ville ud trods snestorm. Han fik et hjerteanfald, mens han sad fast i sneen.

...

en dejlig lørdag formiddag i Lime sammen med ca. 40-50 limeboere om en kultur-bytur som hed Kultur på hjul. EN turlleder fortalte om mange seværdigheder både haver, forskellige huse og kendte limeborgere gennem mange år. Der kom mange historier frem og mange beboeres børneår og ungdomstid, som ofte blev genkendt og bekræftet. Turlederen Pernille Helberg Stentoft havde sat sig utrolig godt ind i Limes forhistorie og Kultur, og var utrolig god til at huske både årstal og navne på mange tidligere Limeborgere.